

Vollenhoven Meditatie

di. 19 aug. 97.

Meerda Muorga,

Een liefde in het hart,
een voorbeeld voor anderen proberen te zijn,
dat dingen op een luchtige manier te monden
en te weten wat je wil in je persoonlijk leven.
Wanneer dat is dat je tot angst komt,
dat je bepaalde dingen niet meer kunnen
dan moet het zijn dat je rustig wordt
in meditatie.

In meditatie kom je al je zorgen van je
hart afvallen, want op dit moment is er
geen onheil mogelijk,
het is dat je in de oomvergeldheid komt van
de goddelijke wezen en het is van daaruit
dat je een blijheid in jereff kan voelen.
Probeer deze blijheid op een rustige manier
te ervaren, niet dat je je moet oppoigen in
dingen die onnodig moeten geregeld of gedoeën
worden, het is dat je bepaalde taken kan
toelaten in jereff, dan gewoon maar te
luisteren naar het zijn, het wezen wat
er in je is en naar de dingen die mogelijk
zijn. Het is wel dat je een oomdade moet
houwen bij jereff. Dat je niet maar maar
anderen uitgaat met je gedachten, maar
dat je je verplaatst om bij jereff te blijven en
in je eigen hart te hiken maar de dingen die
mogelijk zijn. De rust die over je zal komen
sal een geregenode niet zijn en van daaruit
kun je een blijheid ervaren. Meerda Muorga.